

Προχθές πληροφορήθηκα τις απίστευτες κλοπές και βανδαλισμούς που έλαβαν χώρα μέσα στην εβδομάδα σε χωριά του Ασπροποτάμου, και κυρίως στην Ανθούσα, απ' όπου έλκω την καταγωγή μου. Κάποιοι, "θρασύτατοι" ληστές (θα εξηγήσω πιο κάτω τη χρήση των εισαγωγικών), παραβίασαν τις εισόδους δύο εκκλησιών του χωριού, τους Άγιους Πάντες και την Αγία Παρασκευή, και λεηλάτησαν ιερές εικόνες και σκεύη ανυπολόγιστης, αρχαιολογικής πρωτίστως, αξίας. Αλλά δε σταμάτησαν εκεί το έργο τους. Από τη μία εκκλησία ξήλωσαν και πήραν μαζί τους το ξυλόγλυπτο βημόθυρο της Ωραιάς Πύλης, καθώς και το αναλόγιο του ψάλτη, κατασκευασμένο από ελεφαντόδοντο, ενώ από τη δεύτερη εκκλησία δε δίστασαν να ξηλώσουν(!) το ξυλόγλυπτο τέμπλο, μαζί με την εικόνα της Παναγίας Ελεούσας, χρονολογημένα από τις αρχές του 18ου αιώνα.

Δυσκοπότητα, κάποια από τα οποία ανήκουν στον 18ο αιώνα, εικόνες φορητές ή ενσωματωμένες στο τέμπλο, πολύτιμα ιερά σκεύη, με λίγα λόγια ολόκληρη η θρησκευτική ιστορία του χωριού έκανε φτερά εν μια ημέρα. Το ρεπορτάζ αναφέρει την εκ των υστέρων παρουσία της αστυνομίας, την ενδελεχή αναζήτηση αποτυπωμάτων που θα συνδράμουν στον εντοπισμό των δραστών και λοιπές γνωστές και τετριμμένες διαδικασίες.

Το πρώτο συναίσθημα στο άκουσμα της είδησης ήταν ασφαλώς η βαθιά θλίψη και ο πόνος, η αίσθηση ότι κάτι δικό μου έπαψε ξαφνικά να υπάρχει. Στη συνέχεια όμως κυριάρχησε η οργή: οργή για την παντελή έλλειψη φύλαξης μιας ολόκληρης περιοχής με πλήθος χωριών, η οποία έχει την ατυχία να μη διαθέτει μόνιμο πληθυσμό χειμώνα-καλοκαίρι. Η αντιμετώπιση εκ μέρους των τοπικών αρχών και της πολιτείας τέτοιων περιοχών σε θέματα ασφάλειας είναι απλή: τους θερινούς μήνες προστατεύετε οι ίδιοι τις περιουσίες σας, επομένως η παρουσία μας είναι περιττή. Όσο για τη χειμερινή περίοδο, ας προσέχατε! Αν είχατε "αναπτυχθεί" κατάλληλα (λέγε με Αράχωβα, Ελάτη, λίμνη Πλαστήρα κ.λπ.) και οι Αθηναϊκές "επιδρομές" των weekends σας άγγιζαν, τότε ναι, αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε κι εμείς μαζί σας! Ας σημειωθεί ενδεικτικά ότι ο πλησιέστερος αστυνομικός στην περιοχή απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα (Καλαμπάκα)!

Η πολιτεία λοιπόν "αγρόν ηγόραζε". Αλλά τουλάχιστον οι περίφημοι "τοπικοί άρχοντες", αυτοί που κάθε τέσσερα χρόνια ζητούν την ψήφο μας υποσχόμενοι λαγούς με πετραχήλια; Αυτοί τουλάχιστον κατάγονται οι ίδιοι από την περιοχή, την "πονάνε", όπως διακηρύσσουν στεντορεία τη φωνή και σχεδόν με δάκρυα στα μάτια. Τι μέτρα παίρνουν; Α, ναι, ο δρόμος μπροστά στο σπίτι τους να πλακοστρωθεί πάραυτα, οι λάμπες στους κοινοτικούς δρόμους να αντικατασταθούν από αντίστοιχες χαμηλής κατανάλωσης, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής ή του Δεκαπενταύγουστου να έχει "το καλύτερο κλαρίνο Θεσσαλίας και Ηπείρου" και λοιπές δαψιλείς αγαθοεργίες προς τον ασμένως και σφοδρώς επιθυμούντα "άρτον και θεάματα" λαό του Ασπροποτάμου. Και για τη συντήρηση και ανάδειξη των κορυφαίων μνημείων της περιοχής; Για την εξασφάλισή τους, όπως και των περιουσιών των κατοίκων, από τον οποιοδήποτε περαστικό άεργο, που για μέρες, ή και για μήνες, μπορεί να σουλατσάρει ανενόχλητος στα χωριά, τα σπίτια, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της περιοχής; Α, έχει ο Θεός γι' αυτά! Ίσως οι ιθύνοντες, μακάριοι εν τη απραξία τους, να υπολογίζουν στην θεία κεραυνοπληξία των ιερόσυλων. Ίσως όμως να υπολογίζουν, κι αυτό είναι το πιθανότερο, στη δική μας αδιαφορία και απάθεια, στη δική μας αφέλεια. Στην Ανθούσα, όπως και στα υπόλοιπα χωριά, υπάρχει φύλακας που πληρώνεται από την εκάστοτε κοινότητα. Επαρκεί όμως αυτό το μέτρο; Ας σκεφθεί μόνο ο καθένας τι σημαίνει να αφήνει κάποιος την οικογένειά του στα "χειμαδιά" και να μένει ολομόναχος, έχοντας συχνά μέρες, κάποτε και εβδομάδες ολόκληρες να αντικρύσει άνθρωπο. Χωρίς να

παραβλέπουμε τον κίνδυνο που διατρέχει από επίδοξους παρανόμους, οι οποίοι βγαίνουν παγανιά σε συμμορίες, συχνά οπλισμένοι. Κι αν αυτός ο φύλακας εν αμύνη τραυματίσει θανάσιμα κάποιον επίδοξο κακοποιό; Σε πιθανό δικαστήριο καλύπτεται νομικά, καθώς τυπικά η ενέργειά του θα θεωρηθεί αυτοδικία και θα κατηγορηθεί για φόνο ή απόπειρα φόνου;

Άραγε μιλώ "εις ώτα μη ακουόντων"; Θα με διαψεύσουν έμπρακτα οι τοπικοί και υπερ-τοπικοί ταγοί μας, αναλαμβάνοντας, έστω και αργά, δράση; Ιδού "πεδίο δόξης λαμπρόν", κύριοι. Και μη χειρότερα, λέω εγώ!

Άρης Μπουσιόπουλος  
[www.lipinita.gr](http://www.lipinita.gr)