

Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2010

**Εύχομαι ολόψυχα στους αγαπητούς συμπατριώτες μου Χρόνια πολλά,  
Καλή Χρονιά με υγεία και χαρά για τον καινούριο χρόνο 2011.**

Αγαπητοί μου

Θεωρώ υποχρέωσή μου να απαντήσω σε όσα αναφέρει στην επιστολή του ο τέως Πρόεδρος της Δ.Κ. Ασπροποτάμου κ. Δημ. Βουρλίτσης, ο οποίος αναφέρεται και στο πρόσωπό μου απαξιωτικά, εξαιτίας της κριτικής που είχα ασκήσει για το έργο του ως Προέδρου της πάλαι ποτέ Δ.Κ. Ασπροποτάμου, η οποία παραδόθηκε άδοξα «χωρίς ουδεμία τουφεκιά» στον Καλλικρατικό Δήμο Καλαμπάκας ακυρώνοντας το όραμα δημιουργίας ενός ορεινού Πίνδιου Δήμου στην περιοχή μας.

Δηλώνω απερίφραστα και με παρηρησία ότι αρνούμαι το φίμωτρο που επιθυμεί και θέλει να μου επιβάλλει ο τέως Πρόεδρος από τα Φάρσαλα. Δεν θα μου απαγορεύσει να κάνω χρήση της πέννας μου όταν το κρίνω σκόπιμο για την προστασία, πρόοδο και εξέλιξη του τόπου μου και τόπου των αείμνηστων γονιών μου Χρήστου και Βασιλικής, που γεννήθηκαν και έζησαν όλη τη ζωή τους με την Τζούρτζια στην ψυχή και στο μυαλό τους.

Άλλωστε, ο κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκεί ελεύθερα το συνταγματικό και δημοκρατικό δικαίωμά του να ελέγχει κάθε δημόσιο πρόσωπο που ασκεί εξουσία. Η αξίωση ασυλίας, ωσάν να είναι άλλος ένας από τους τριακόσιους της Βουλής, είναι απαράδεκτη. Πιστεύω ότι κάθε σχόλιο περισσεύει, οι συμπατριώτες μου ας βγάλουν μόνοι τους τα συμπεράσματά τους.

**Με εκτίμηση**

**Απόστολος Χρ. Μαυρομμάτης**

**ΥΓ:** Σχετικά με το μονοπάτι στο οποίο αναφέρεται, πρόκειται περί μιας τσιμεντόστρωσης χωρίς καν μεταλλικό πλέγμα που δυο χρόνια μετά παραμένει ημιτελής και κινδυνεύει να καταστραφεί από τον παγετό μια και δεν έχει πλακοστρωθεί και το μονοπάτι αυτό της συμφοράς στερείται παντελώς φωτισμού. Αγαπητέ Πρόεδρε γλιτώσαμε προσωρινά τις λάσπες όπως αναφέρεις στην επιστολή σου όχι όμως και από το γκαζοκάντηλο που παραμένει να μας φωτίζει πηγαίνοντας στα σπίτια μας τον 21<sup>ο</sup> αιώνα. Χρόνια πολλά να σαι καλά.